

ΔΕΒΑΤΕ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ- ΜΠΕΤΡΟΜΠΕΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ



Κυβερνήτης: Εγώ ο Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας.

Αντιπολίτευση: Είμαι ο Μαυρομιχάλης, Πρόκριτος της ισχυρής οικογένειας της Πελοποννήσου, και θα αναφέρω τους λόγους για τους οποίους είμαι κατά του Καποδίστρια.

Κυβερνήτης: Ως Κυβερνήτης, συγκέντρωσα όλες τις εξουσίες στα χέρια μου, διότι ήταν αναγκαίο να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σοβαρά προβλήματα της χώρας, όπως η φτώχεια, η αμάθεια, ανομία, διχόνοια. Επίσης, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την συγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να εκκαθαριστεί η Στερεά Ελλάδα από τον τουρκικό στρατό. Τέλος, για να βοηθήσω την χώρα μου, ίδρυσα 130 σχολεία, ώστε το κάθε χωριό να έχει το δικό του και εφαρμόσα τον θεσμό της αλληλοδιδασκαλίας, ώστε, όποτε υπάρχουν ελλείψεις δασκάλων να μπορούν μαθητές με ανώτερες γνώσεις να διδάσκουν τα υπόλοιπα παιδιά.. Οι πολιτικοί μου στόχοι



Αντιπολίτευση: Πρώτον, όταν δημιουργήσατε, Κυβερνήτη, ένα κράτος απολυταρχικό, όλοι οι πλούσιοι, έμπειροι Φαναριώτες και Πρόκριτοι με εξουσία εξεγερθήκαμε, γιατί αποκοπήκαμε από την άσκηση της εξουσίας. Δεύτερον, όλοι οι φιλελεύθεροι

διανοούμενοι ήταν κατά του αυταρχισμού σας και υποστήριζαν τα δικαιώματα της ελευθερίας, και βλέπουμε ακόμη πως ο λαός αντιδρούσε στην πολιτική σας, με τόσες ανατινάξεις που συνέβησαν στα καράβια του Πόρου. Τρίτον, βλέπουμε ότι και οι εφημερίδες του τόπου, όπως ο τύπος της Ύδρας καλεί τον λαό να ξεσηκωθεί. Στο θέμα της Παιδείας, σας κατηγορούμε γιατί δεν δημιουργήσατε Πανεπιστήμιο και όσοι θέλουν να αποκτήσουν ανώτερη μόρφωση, φεύγουν στο εξωτερικό.

(Λάουρα Κούκια, Ελένη Κωνσταντζίκη, Μαρίλβα Κούλα, Βασιλεία Κρητικού)